

## **Tanker Pinsedag 2018 ud fra John 16:5-15**

### Vil du lade Helligånden komme til og overbevise om synd?

Det er sagtens være at der ikke er uopgjort synd i dit liv og så er det jo bare fint. Men du kan bede bønne fra Salme 139:23-24.

### Vil du lade Helligånden overbevise dig om retfærdighed?

At Jesus er blevet Guds retfærdighed og du derfor kan være rigtig taknemlig for hvad Jesus har gjort for dig?

Du kan gøre det ved at læse versene fra Rom. 3:21-24, meditere over dem og takke Jesus, at det også gælder dig.

### Vil du lade Helligånden overbevise dig om at dommen over verdens fyrste - djævelen er sket?

Du kan gøre det ved at glæde dig over, at på trods af ondskab, nød og elendighed i verden, så er Jesu sejr uomtvistelig.

Læs versene fra Kol. 2:14-15 som tydeligt siger, at Jesus vandt totalt.

### Vil du lade Helligånden vejlede dig i hele sandheden og tale til dig?

Du kan gøre det, ved at bede Gud om at tale til dig igennem sin Ånd når du læser i din bibel - det er den primære måde Gud taler igennem. Men du kan også bede Gud om ved sin ånd at tale til dig når du kommer til gudstjeneste, når du er til netværksgruppe, når du tager på sommerlejr, når du lytter til lovsang mens du løber en tur - der er masser af muligheder.

Paulus taler om det i 2. Tim 3:16. Når Helligånden igennem Guds ord taler til os, så kan vi blive fuldvoksne, udrustet til al god gerning.

### Vil du gerne, at dit liv er med til at herliggøre Jesus?

At du - lidt på samme måde som Helligånden gør det - er en projektør, der lyser på Jesus?

Du kan gøre det ved at lade Helligånden være styresystemet i dit liv og stille dig selv, dine evner, tid og ressourcer til rådighed for Gud og sige: "Brug mit liv til at du får ære."

Meditere over ordene fra Rom 12:1-2.

Glædelig Pinse!